

## Fra en flygtningelejr i Gaza til et kursuscenter i Virksund

Historien om Tass Saada tager sin begyndelse i en flygtningelejr i Gaza tre år efter staten Israels oprettelse i 1948. Senere går turen til Saudi-Arabien, Qatar, Syrien, Jordan og USA. Og i august besøger Tass Saada så Virksund Kursuscenter.

Her vil han fortælle om sit dramatiske og uforudsigelige liv, som på mange måder er et stærkt vidnesbyrd om Guds kraft og magt til at skabe forsoning. Ikke blot forsoning mellem Gud og mennesker, men også mellem mennesker, der før var fjender på liv og død.

### Snigskytte for Arafat

»Jeg var snigskytte for Arafat« er titlen på Saadas bog, som udkom i 2009. Netop hans tid som dedikeret kriger i Fatahs kamp mod Israel danner baggrund for de store forandringer, som kendetegner Saadas liv.

»Jøderne har forkastet Allah. De er aber og svin (...). Allah kalder os til at udrydde dem. Hvis vi ikke gør det, vil de en dag også komme her og angribe og erobre Saudi-Arabien« Det var det budskab, Saada voksede op med i skolen i Saudi-Arabien, og som var med til at skabe en afsky for jøderne, der havde drevet familien på flugt. Dette had til jøderne og Israel resulterede i, at han som teenager meldte sig som Fatahkriger og dér endte som snigskytte.

Han blev endda brugt som personlig chauffør for Yasser Arafat. Mange år senere, få måneder før Arafats død i 2004, fik Saada lov at fortælle ham om Jesu død og opstandelse og hans kærlighed og tilgivelse.



### Jesus bliver vendepunktet

1. marts 1993 blev en skelsættende dag i Tass Saadas liv. På det tidspunkt boede han i Kansas City med sin kone, Karen, og deres to børn, Ben og Farah, hvor han arbejdede på en restaurant. Her møder han en mand, Charlie Sharp, som fortæller ham, at Jesus ikke blot var en profet, men også verdens frelser. Charlies vidnesbyrd resulterer i en brat omvendelse til Jesus, som Saada beskriver sådan i sin bog:

»I dette helt ubeskrivelige øjeblik fik jeg også vished for, at den treenige Gud eksisterede – Fader, Søn og Helligånd. Jeg forstod også, at denne Gud elskede mig. 'Åh, Jesus, kom ind i mit liv!' bad jeg højlydt. 'Tilgiv mig, og bliv min Herre og Frelser!'«

### **Tilgivelsens kraft**

Mødet med Jesus vender fuldstændig op og ned på Saadas liv, og når man læser hans historie, kan man ikke undgå at drage en parallel til Paulus' liv og omvendelse. Som Paulus forfulgte de kristne, havde Saada forfulgt jøderne, som han mente havde stjålet hans land.

Men på trods af den ondskab og det had, der længe havde boet i hans hjerte, kunne Gud med sin forvandlende kraft overbevise Saada om, at også dét var tilgivet. Hadet til jøderne blev forvandlet til kærlighed. Først til Jesus, som selv var jøde, og siden til det jødiske folk.

Et stærkt eksempel på denne forvandling – på tilgivelsens enorme kraft – er, da Saada i forbindelse med sit første besøg i Israel ser en israelsk soldat på gaden: »Første gang jeg så en israelsk soldat, steg følelserne imidlertid uventet voldsomt op i mig. Jeg tænkte straks: *Hvor mange palæstinensere har han dræbt?* Pludselig virkede min tid som Fatahkriger meget tæt på. Så blev jeg mig selv igen og bad hurtigt: 'Herre, hvor kom det fra? Tilgiv mig, at jeg straks tænker det værste om denne unge mand, som jeg slet ikke kender.«

Saada spørger soldaten, om han må bede for ham, og det får han lov til: »Der midt på gaden bad jeg så Gud om at velsigne den unge mand og beskytte ham og åbenbare sig for ham. Mens jeg bad, følte jeg Guds fred vende tilbage til mit hjerte.«

### **Gud elsker både arabere og jøder**

Når Saada trods sit modvillige instinkt med Guds kraft formår at fremsige en oprigtig bøn for en jødisk soldat, siger det meget om, hvad der i dag lægger ham særligt på sinde: at jøder og arabere må blive forenet i fred og gensidig respekt, og at de må møde Jesus og hans store kærlighed, som kan gøre denne forening mulig.

»Den vigtigste sandhed er, at Gud elsker både araberne og jøderne (...). Gud ønsker kun, at *alle* mennesker i Mellemøsten skal erkende og tage imod Jesus Kristus som deres frelser og forsoner.« Dette perspektiv går igen flere steder i Saadas bog – og mødet med Jesus er ifølge ham afgørende, hvis der skal skabes fred i Mellemøsten i dag.

### **Brænder for forsoning**

I 2001 startede Saada og hans kone, Karen, organisationen »Hope for Ishmael«, som arbejder for at tjene arabere og jøder ved at forsoner dem med Gud og derefter med hinanden. For som Saada selv oplevede kan netop menneskets forsoning med Jesus bane vejen for forsoning mellem mennesker.

Det kan også ske i Mellemøsten, hvor Ismaels efterkommere, araberne, og Isaks efterkommere, jøderne, i dag oplever et had, som for mennesker synes umuligt at bryde ned. Men det kræver, at vi som Tass Saada beder Jesus om hjælp til at tilgive og elske hinanden.

»For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«